

De Kerkbrief staat op de website www.kloosterwittem.nl onder de knop **BEZOEKEN** – Zondag vieren in Wittem

Vieringen in het weekeinde:

- Zaterdag: Kringviering van Woord en gebed, 19.00 uur;
- Zon- en feestdagen: eucharistievieringen om 9.00, 11.00, 18.00 u.

Op weekdays (ma. t/m vr.):

- morgengebed: 8:00 uur; avondgebed: 18:00 uur.
- dinsdag en donderdag: eucharistieviering opgenomen in het morgengebed van 8.00 uur.
- donderdag, 12.00 uur: Rozenkrans voor de vrede

- Kerk en kapellen zijn **dagelijks geopend** van 7.45 tot 18.15 uur; in het weekend tot na de avondvieringen.
- Openingsstijden **receptie**: dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur.
- Het klooster is te bereiken op tel. 043 450 17 41 of **info@kloosterwittem.nl**. U kunt altijd een afspraak maken voor een pastoraal gesprek of om te biechten.
- Vergoedingen misintenties: viering doordeweek € 10; viering in het weekend of op feestdagen € 25.

Bijzondere vieringen in maart

- **Vrijdag 3 maart: Wereldgebedsdag**, een dag van gebed voor christenen over heel de wereld. In Wittem is een gebedsviering om 15.00 uur, voorbereid door ZijActief.
- **Weekend 4/5 maart, Amnesty-weekend**: we ontsteken de Amnesty-kaars voor **Virginia Laparra uit Guatemala**. Zij kreeg 4 jaar cel omdat ze de corruptie in haar land aanklaagt. Er liggen adresgegevens op de solidariteitstafel in Scala, zodat u haar een kaartje kunt sturen. Na de viering van zondag 11.00 uur kunt u bovendien brieven versturen tegen mensenrechtenschendingen op andere plekken in de wereld.
- **Weekend 11/12 maart: Vastenactieweekend**. In alle vieringen wordt aandacht besteed aan de Vastenactie, die dit jaar gericht is op hulp aan ontheemden in **Zuid-Sudan**. Na alle vieringen is een **deurcollecte** voor de Vastenactie.
- **Woensdag 15 maart: H. Clemens Maria Hofbauer**, redemptorist. Er is een eucharistieviering om 11 u.
 - Elke donderdag om 12.00 uur wordt de **rozenkrans** gebeden in de Clemenskapel, voor vrede in de wereld en in ons eigen leven. Hartelijk welkom.
 - Elke eerste en derde woensdag van de maand - deze maand op **1 en 15 maart** - is van 19.00 tot 20.00 uur **meditatie**. Graag vooraf aanmelden bij de receptie of via www.kloosterwittem.nl/Meditatie.
 - In de Veertigdagentijd (t/m 2 april) is elke zondag om 17.00 uur een **Taizé-viering**.

Wereldgebedsdag – vrijdag 3 maart

Iedere eerste vrijdag in maart – dit jaar op 3 maart - is het Wereldgebedsdag: honderdduizenden mensen in **173 landen** komen die dag samen voor gebed. Teksten en gebeden worden ieder jaar aangereikt door vrouwen uit een ander land, zodat we ervaren en merken hoe cultuur van invloed is op ons verstaan van het evangelie. Dit jaar komen de teksten uit **Taiwan**. De Wereldgebedsdagviering in Wittem is voorbereid in samenwerking met ZijActief Heuvelland.

De Wereldgebedsdagviering is om 15.00 uur in de kloosterkerk. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting bij een kop koffie/thee met een wafel. Hartelijk welkom!



Handtekeningenactie Amnesty voor Qatar

De handtekeningenactie van Amnesty International om arbeidsmigranten te compenseren die onder erbarmelijke omstandigheden gewerkt hebben aan de voetbalstadions in Qatar, heeft in Wittem uiteindelijk **147 handtekeningen** opgeleverd. In december kon u een handtekening zetten na elke viering, daarna lagen de lijsten nog in Scala ter ondertekening. Ze zijn eind februari opgestuurd naar het Amnesty-kantoor in Amsterdam. Op 1 maart wilde men bij Amnesty alle handtekeningen binnen hebben, om ze te overhandigen aan Qatar en aan de Voetbalbond FIFA.

De preek nog eens nalezen?

Zou u na een viering de preek nog eens rustig willen nalezen? Omdat u een gedeelte niet helemaal begrepen heeft en nog eens rustig wil overdenken? Of omdat u het een mooie inspirerend preek vond die u graag nog eens opnieuw tot u neemt? In principe kan dat, want de meeste predikanten in Wittem zetten hun preek op papier. Als u een preek op papier wilt ontvangen, geef dit dan door aan de receptie (043 4501741) of stuur een mailtje naar ageeth.potma@kloosterwittem.nl. Geef wel duidelijk aan om *welke* preek het gaat (dus datum en tijd van de viering). Als de preek op papier staat, dan krijgt u hem zo snel mogelijk.

H. Clemens Maria Hofbauer, redemptorist

Sinds enige tijd staat het beeld van de H. Clemens Maria Hofbauer in de dagkapel van het klooster. Daarom wordt deze kapel tegenwoordig **'Clemenskapel'** genoemd. In de kapel staat ook een zuil voor uw gebeden ter ere van St.-Clemens. En er liggen **Clemens-gebedsprentjes**, om mee naar huis te nemen.

Clemens Maria Hofbauer werd in 1751 geboren in het huidige Tsjechië. Hij werd redemptorist en werkte jaren **in Warschau en in Wenen**, in moeilijke omstandigheden want het politieke klimaat van zijn tijd was zeer anti-kerkelijk. Ook woedden er oorlogen. Ondanks zijn grote ijver mislukten veel van zijn activiteiten, mede door tegenwerking van hogerhand. Hij wordt daarom wel **'patroon van hopeloze zaken'** genoemd.

☞ *Op 15 maart is er om 11.00 uur een eucharistieviering ter gedachtenis aan de heilige Clemens.*

Kruisweg Jouk Boon

Gedurende de veertigdagentijd staat/hangt in Scala een Kruisweg van kunstschilder Jouk Boon. Jouk Boon werd als militair uitgezonden naar Irak en Afghanistan, waar hij vele gruwelijkheden zag. Dankzij het schilderen kan hij omgaan met zijn oorlogstrauma's. Hij toont in zijn Kruisweg het lijden van Jezus, maar tegelijk het lijden van mensen in deze tijd.

☞ *De Kruisweg is te bekijken tot en met paaszaterdag, 8 april, tijdens openingstijden van Klooster Wittem.*

Wijwatervat in de Gerarduskapel

Sinds kort is het weer mogelijk om **zelf wijwater te tappen** in Wittem want er is een wijwatervat geplaatst in de Gerardus-devotiekapel. Het vat is afkomstig uit het Zuyderlandziekenhuis in Heerlen, waar het overcompleet was. Bij de kloosterboekwinkel zijn flesjes verkrijgbaar om te vullen (à € 1,-), maar u kunt ook uw eigen flesje meenemen. Maar als u geen zin hebt in 'gedoe' dan kunt u bij de winkel ook nog steeds, zoals altijd, gevulde flesjes krijgen. **Wijwater is overigens niet bedoeld om te drinken!**

Vastenactie: mensen onderweg

De Vastenactie besteedt dit jaar aandacht aan mensen onderweg: aan vluchtelingen en ontheemden (dat zijn vluchtelingen die in hun eigen land gebleven zijn). Speciale aandacht is er voor de ontheemden in **Zuid-Sudan**, een land waar jarenlang een burgeroorlog woedde, waar duizenden mensen zijn omgekomen en waar miljoenen op de vlucht zijn geslagen. De Vastenactie steunt ontheemden die – met al hun oorlogstrauma's – op een nieuwe plek hun leven opnieuw proberen op te bouwen.

☞ *Steun Vastenactie! In het weekend van **11/12 maart** is er een deurcollecte. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL21 INGB 0003 0000 46 ten name van Missiebureau Roermond onder vermelding van 'Vastenactie'. En er staat de hele Veertigdagentijd een **giftenzuil** voor de Vastenactie in Scala.*

VASTENACTIE

Wandel voor een Ander

Elke woensdagmorgen in de Veertigdagentijd kunt u deelnemen aan een bezinnende wandeling van **ca. 13 km** in de omgeving van Wittem. Vertrek na het morgengebed van 8.00 uur en ontbijt (zelf brood meenemen); terug bent u uiterlijk om 12.30 uur. U kunt van deze vastenwandelingen een **sponsortocht** maken voor de Vastenactie: voor 10 euro koopt u een sponsorkaart waarop u uw gelopen kilometers kunt laten afstempelen. Maar dat is niet verplicht. **U kunt ook gewoon meelopen.** Elke week, of een of twee keer.

☞ *Kijk voor meer info op de website www.kloosterwittem.nl/Agenda of neem een folder mee.*

Kloosterboekwinkel Wittem

- 📖 Nu de Veertigdagentijd is aangebroken, is er een **thematafel 'Op weg naar Pasen'**. Er verschijnen veel nieuwe uitgaves rondom vasten en Pasen. Ook zijn er al paaskaarten.
- 📖 De Nationale Boekenweek is dit jaar van 11 tot 19 maart. Bij besteding van € 15,- krijgt U het **Boekenweekgesschenk** cadeau: 'de eerlijke vinder' van de jonge Vlaamse auteur **Lize Spit**.
- 📖 In het kader van de Boekenweek verzorgt de spirituele auteur en dichter **Hein Stufkens** op zaterdag 18 maart **de boekenweeklezing**. Plaats: Scala, de ruimte naast de boekwinkel. De lezing start om 14.00 uur. Kaartjes à € 10,- zijn te reserveren bij de receptie, tel. 043 4501741 of info@kloosterwittem.nl
- 📖 In maart geeft Wereldwinkel Wittem **10% korting op alle paasartikelen**: mooi gekleurde eieren, vrolijke kuikentjes of kippen. Een leuke versiering van uw paasontbijttafel, straks op Eerste Paasdag.
- 📖 Boekwinkel en Wereldwinkel zijn 7 dagen per week open van 9.00 tot 17.00 uur.

Wilt u Pelgrimsoord Klooster Wittem steunen? Dat kan via een gift aan de 'Stichting Vrienden van Klooster Wittem', www.vriendenvankloosterwittem.nl. Hun banknummer is: NL65 INGB 000 95 84 681