



De Kerkbrief staat op de website www.kloosterwittem.nl onder de knop BEZOEKEN – Zondag vieren in Wittem

Eucharistievieringen op zondag: 9.00, 11.00, 18.00 uur

Op weekdays (ma. t/m vr.): morgengebed: 8:00 uur; avondgebed: 18:00 uur (niet op feestdagen);

- Dinsdag en donderdag: morgengebed is met eucharistieviering.
- Donderdag 12:00 uur: **rozenkransgebed** voor de vrede.

Kerk en kapellen zijn van maandag tot vrijdag open van 8.00 tot 18.15 uur; zaterdag (en feestdagen zonder avondviering) tot 17.00 uur, zondag (en feestdagen met avondviering) tot 18.45 uur.

- **Openingstijden receptie:** dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur (maar op Nieuwjaarsdag gesloten).

- Het klooster is te bereiken op tel. 043 450 17 41 of **info@kloosterwittem.nl**. U kunt altijd een afspraak maken voor een pastoraal gesprek of om te biechten.

- **Vergoedingen misintenties:** viering door de week € 10; viering op zondagen en feestdagen € 30.

Vrolijke Carnavalsdagen gewenst!

Bijzondere vieringen in februari

- **Zondag 1 februari, Amnesty-zondag:** we ontsteken in alle vieringen de Amnesty-kaars voor **Brooklyn Rivera uit Nicaragua** die zich jarenlang inzette voor de **rechten van inheemse mensen**, maar die nu al meer dan twee jaar op een onbekende plek gevangen zit. U kunt zijn dochter een groet ter bemoediging sturen. Adresgegevens liggen op de solidariteitstafel in Scala. Na de viering van 11.00 uur kunt u bovendien een brief versturen tegen mensenrechtenschendingen elders in de wereld.
- **Maandag 2 februari:** feest van de **Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis)**. Hieraan wordt op zondag 1 februari aandacht besteed: aan het einde van alle vieringen worden **kaarsen gezegend**.
- **Woensdag 18 februari: Aswoensdag**, begin Veertigdagentijd. Er is een eucharistieviering om 8.00 uur en een gebedsdienst om 19.00 uur. In beide vieringen kunt u een **askruisje** op uw voorhoofd ontvangen.
- **Vrijdag 20 februari, 12.00 uur: 12vuurtje voor de Vrede**, met Coventry-gebed
- **Zondag 22 februari:** eerste zondag van de Veertigdagentijd.
- **Zondag 22 februari:** Taizé-viering in Scala om 17.00 uur, in de Veertigdagentijd *elke* zondag.
- Elke donderdag om 12.00 uur wordt in de Clemenskapel de **rozenkrans** gebeden, voor vrede.

2 februari – Maria Lichtmis

40 dagen na Kerstmis, op 2 februari, vieren we **'de opdracht van de Heer in de tempel'**: we gedenken hoe Jezus' ouders hun kind naar de tempel brengen, om daar met een offer voor hem te danken. In de volksmond heet het feest 'Maria Lichtmis', een dankfeest voor de terugkeer van het licht, want we beginnen te merken dat de dagen weer gaan lengen. Op dit lichtfeest worden daarom kaarsen gezegend.

In klooster Wittem vindt de kaarsenzegening dit jaar plaats op zondag 1 februari, na afloop van elke viering. In de loop van de dag worden ook de kaarsen in de kaarsenkapellen gezegend.

Veertigdagentijd

Op 18 februari begint de Veertigdagentijd als **voorbereiding op het Paasfeest**. Het is een tijd van inkeer en bezinning. Vroeger lag de nadruk op boetedoening en soberheid. Er werd gevast: matig eten, geen feesten, geen snoep. Ook tegenwoordig zijn er velen die vasten, hoewel het niet meer dwingend door de kerk wordt opgelegd. Mensen kiezen een vorm van vasten die past bij hun eigen levensstijl, bijvoorbeeld minder vaak de auto of geen alcohol. Maar meer aandacht voor de naasten, dagelijks in de Bijbel lezen, mee 'wandelen voor een ander' of een '12vuurtje voor de vrede' bijwonen (zie verderop) zijn ook vormen van vasten. Op de eerste dag, Aswoensdag, wordt direct de toon van inkeer gezet: in de vieringen van deze dag ontvangen we een askruisje en daarbij wordt gezegd: 'Gedenk mens dat je stof bent, en tot stof zult terugkeren'.

Er is een eucharistieviering om 8.00 uur en een gebedsdienst om 19.00 uur, beide met askruisje.

Een film over paus Franciscus

In de serie 'Heilige Helden' wordt een documentairefilm vertoond over de pas overleden paus Franciscus. In de film is de paus op reis, en onderweg vertelt hij aan zijn reisgenoot wat hem drijft en wat de idealen zijn die hij als paus wil bereiken.

Datum: donderdag 12 februari; aanvang: 19.30 uur; toegang: 5 euro. Na afloop is er nog een nagesprek. Graag aanmelden: 043 4501741 of www.kloosterwittem.nl/Agenda

Vastenactie

Veertigdagentijd, dat betekent Vastenactie: geld opzij leggen voor mensen die het zo veel minder hebben dan wij. De Vastenactie van dit jaar kijkt naar het Zuid-Amerikaanse land **Bolivia**, en daar naar het bisdom Pando, een bisdom waar vooral inheemse mensen wonen. Het bisdom doet veel sociaal werk. Er is onder andere een **hospitaalboot**, die langs afgelegen dorpen in het regenwoud vaart. En er is een opleidingsinstituut waar mensen een vak kunnen leren. Maar wat het bisdom graag zou willen uitbreiden is **het gevangenispastoraat**. Want gevangenen leven in Bolivia onder erbarmelijke omstandigheden terwijl ze vaak zonder eerlijk proces vast zitten. Met onze hulp zouden ze wat kunnen betekenen voor deze gevangenen.

☞ *In maart is er een deurcollecte voor de Vastenactie, maar de hele veertigdagentijd staat in Scala een giftenzuil. U kunt ook geld overmaken: bankrekening NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Vastenactie, Roermond.*

Wandel voor een Ander

Elke woensdagmorgen in de Veertigdagentijd maakt pater Henk Erinkveld een bezinnende wandeling van ca. 13 km in de omgeving van Wittem. Wie wil, kan meewandelen, elke week of een keertje. De wandeling begint met het morgengebed van 8.00 uur (op Aswoensdag een viering met Askruisje), dan een ontbijt (zelf brood meenemen) en daarna op weg. U bent uiterlijk 13.00 uur terug. U kunt er voor 10 euro een **sponsor-tocht voor de Vastenactie** van maken, maar dat is niet verplicht.

☞ *Kijk voor meer info op de website www.kloosterwittem.nl/Agenda of neem een folder mee.*

12vuurtje voor de vrede

Vrede; die is ver te zoeken in onze tijd, zowel op het wereldtoneel als in onze directe omgeving. Om ons verlangen naar vrede te delen, en om het geloof en de hoop niet te verliezen, is er in de Veertigdagentijd **iedere vrijdag een korte viering**. Met daarin het zogenaamde **Coventry-gebed**: een gebed dat ontstaan is in de Engelse plaats Coventry, kort na de Tweede Wereldoorlog. De kerk daar besloot na de oorlog niet te blijven hangen in vijanddenken, maar de hand te reiken naar kerken in Duitsland, om iedere vrijdag samen te bidden voor vrede.

☞ *Het 12vuurtje bestaat, naast het coventry-gebed, uit muziek, een lezing en een dankgebed. Hartelijk welkom, iedere vrijdag in de Veertigdagentijd, om 12 uur. Te beginnen op 20 februari.*



God in de Supermarkt

Wat vinden we belangrijk bij het boodschappen doen? Waar letten we op, welke keuzes maken we? Daarover gaat de workshop 'God in de Supermarkt', onder leiding van Alfred Slomp.

☞ *De workshop is op donderdag 19 februari; aanvang: 19.30 uur. Deelname kost 5 euro. Wilt u alstublieft aanmelden, want bij te weinig deelnemers gaat de workshop niet door: 043 4501741 of www.kloosterwittem.nl/Agenda*

De Bijbel – niet te geloven

Ook in februari zijn er nog twee **introductieavonden over de Bijbel**, o.l.v. **pater Henk Erinkveld**. Op 9 februari gaat het over **de evangeliën**: vier Bijbelboeken die ieder op hun eigen manier vertellen over Jezus. En op 23 februari over verhalen die Jezus zelf vertelde: **parabels**. De avonden zijn los van elkaar te volgen.

☞ *Data: maandagen 9 en 23 februari, 19.30-21.00 u; opgave via www.kloosterwittem.nl/Agenda of tel. 043 4501741. Kosten €5,- per avond. Dat is incl. koffie/thee en informatie om thuis nog eens na te lezen.*

Kloosterboekwinkel Wittem

- 📖 In de loop van februari verschijnt de nieuwe **boekencatalogus**. Een gratis exemplaar ligt voor u klaar;
- 📖 Tot half februari is er nog een **uitverkooptafel**, met boeken waarop u 50% korting krijgt.
- 📖 Vanaf Aswoensdag is er een thematafel voor de veertigdagentijd en Pasen;
- 📖 **Wereldwinkel Wittem** geeft in februari 10% korting op alle **sjaals**. De meeste wintersjaals zijn afkomstig uit Nepal, waar arme vrouwen met vilten en weven een inkomen verdienen.
- 📖 De **Nationale Boekenweek** is dit jaar van 11 tot 22 maart. In deze week krijgt u bij besteding van € 15,- het Boekenweekgeschenk cadeau (zo lang de voorraad strekt);
- 📖 Op de website www.kloosterboekwinkelwittem.nl vindt u iedere week de nieuwe boeken. U kunt er ook boeken bestellen of laten opsturen.

Wilt u Pelgrimsoord Klooster Wittem steunen? Dat kan via een gift aan de Stichting 'Vrienden van Klooster Wittem', www.vriendenvankloosterwittem.nl. Hun banknummer is: NL65 INGB 000 95 84 681